

Aan alle leden en vrienden  
van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek

Goede Herderkerk  
Kastanjeplein 28  
3053 CD Rotterdam  
Tel: 010 418 86 99

Onderwerp:

Najaarsactie

Datum:

oktober 2020

Geachte heer, mevrouw, beste lidmaat of vriend,

Omzien naar elkaar....een van de belangrijkste waarden van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar wordt in deze tijd van corona anders vormgegeven dan voorheen.

De kerk moest dicht, tijdelijk. Nu vieren we de eredienst met kleinere groepen en zonder gemeentezang. Maar wel daarna samen koffie drinken.

Gesprekskringen stopten, vergaderingen gingen digitaal, veel veranderde. Andere dingen bleven overeind, vaak in andere vorm. Een telefoontje, een bloemetje, een maaltijd aan huis bezorgd, een koffie ochtend door de week.

Het gemeentewerk gaat door, bemoedigd door Gods geest. De kosten voor pastoraat, muziek, energie, etc. gaan gewoon door. Jammer genoeg is dat niet het geval voor de inkomsten. Zaalverhuur ligt nagenoeg stil en ook collecte opbrengsten zijn lager.

Wij willen u dan ook vragen om voor onze gemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: **omzien naar elkaar. Dat is de kracht van onze wijkgemeente. U wilt toch ook dat die blijft bestaan? Geef daarom aan de najaarsactie van onze wijkgemeente.**

Alvast heel hartelijk dank! ,

Met vriendelijke groet

Wijkraad van kerkrentmeesters Schiebroek

[info@goedeherderkerk-schiebroek.nl](mailto:info@goedeherderkerk-schiebroek.nl)



We sturen een acceptgirokaart mee voor uw gift. Gebruik bij voorkeur internetbankieren of maak een bijdrage over via Appostel (onze kerkgeldapp). Dat kan ook via de kerkwinkel op onze website. Voor alle betalingen geldt dat uw bijdrage (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar is.

*Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander!  
(ds. René de Reuver)*